

September 2022

Nieuwsbrief familie Shipipa

Hoi hoi! De zomervakantie is bij jullie inmiddels weer voorbij. Wij hopen dat je een goede vakantie hebt gehad en ook weer lekker uitgerust bent voor het nieuwe (school)jaar. Bij ons is de (winter)vakantie ook voorbij. Wij waren in Nederland en zijn inmiddels alweer een tijdje terug in Namibië. We hebben een fijne en goede tijd gehad in Nederland. Hierover straks meer. Eerst willen we je meer vertellen over wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen maanden en waar we zoal mee bezig zijn (geweest).

Start van het nieuwe schooljaar

In Namibië loopt het schooljaar van januari t/m december. In januari begon dus het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar konden we onze kinderen (100) weer voorzien van een schooluniform en een gevulde schooltas. Daarnaast hebben we ook nog 65 andere kinderen, die niet in ons programma zitten, kunnen helpen met een schooluniform en gevulde schooltas. Super gaaf! In Namibië is het verplicht om een schooluniform te dragen en ook moet je zelf voor je schoolspullen zorgen. Voor onze kinderen, en vele anderen, is het onmogelijk om deze spullen aan te schaffen. Hoe doe je dit als je ouders niet werken en nauwelijks aanwezig zijn?



Verhuisd naar het nieuwe land

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over een groot stuk land (Land of Hope) dat wij mogen gebruiken. We zijn in januari met (bijna) alle programma's verhuisd van ons huis naar dit stuk land. Het is echt enorm gaaf dat we dit land mogen gebruiken. We kunnen nu veel meer betekenen voor de mensen hier. We zijn hierdoor in een korte tijd enorm gegroeid als organisatie. Ons team is gegroeid naar 20 medewerkers en we helpen nu 120 kinderen doormiddel van de verschillende programma's. Zo komen er dagelijks 60 kinderen naar onze naschoolse opvang om te spelen, te eten, voor verschillende activiteiten en voor hulp met lezen en rekenen. Elke maandag komt daar een groep kinderen bij die speciaal voor de Sunshine club komt. Zij genieten van het programma en één van hun ouders komt 1 keer in de week een dagje helpen op het land en krijgt in ruil daarvoor een voedselpakket als vergoeding. Zo weten wij dat



dit kind thuis te eten krijgt. Ook vinden we het belangrijk dat ouders leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun kinderen.



Nieuwe kinderen

In de afgelopen maanden kwamen we veel kinderen tegen die onze hulp hard nodig hebben. Gelukkig kunnen we, dankzij de ruimte die we nu hebben, deze kinderen helpen. Al deze nieuwe kinderen komen uit extreem schrijnende omstandigheden. Kinderen die er veelal alleen voor staan omdat ouders er letterlijk vandoor zijn gegaan, of dagelijks te vinden zijn bij het drankhuis. De meeste van deze kids zijn nog nooit naar school geweest, omdat de ouders dit niet voor ze regelden. Echt super triest en verdrietig. Gelukkig gaan ze nu weer naar school en genieten ze ontzettend van de programma's bij Lighthouse.

Lighthouse is voor de meeste van onze kinderen de enige plek waar ze liefde en geborgenheid ervaren. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.



Nieuwe programma's

Ik schreef in onze vorige nieuwsbrief ook over de nieuwe programma's: het agrarische project, het naaldwerk project en het talent ontwikkel programma. We zijn hier in de afgelopen maanden mee begonnen.

Agrarisch project (Hope Garden)



De eerste winter- en zomeroogst van het land zijn een feit! En deze vielen niet tegen. Vooral de zoete mais en spinazie vielen enorm in de smaak. Het is voor de mannen echt nog wel uitproberen welke groentes het goed doen op het land, en daar kom je achter als je het probeert. Ook is de eerste agrarische training een feit. Als organisatie vinden we het belangrijk om jongeren nieuwe vaardigheden te leren zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en zo meer kans hebben op een baan of zelfs iets kunnen beginnen.

Naaldwerk project



Voor een aantal moeders van onze kinderen zijn we een naaicursus begonnen. Deze moeders leerden op de naaimachine werken. Ze hebben zelf rokken, schorten, tassen en andere dingen gemaakt. Inmiddels is de training afgerond. De moeders hebben genoten en het idee is om ze nog steeds te laten komen, zodat ze op den duur spullen kunnen maken die we vervolgens kunnen verkopen. Op die manier hebben de moeders wat inkomsten waardoor ze weer beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook groeit hun eigenwaarde wat ook weer impact heeft op de kinderen. We zijn deze maand de tweede training voor moeders gestart.

Talent Ontwikkel Programma



Als organisatie vinden we het belangrijk om de kinderen te helpen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. God heeft ons allemaal talenten gegeven, maar als je niet de mogelijkheid krijgt om deze te ontwikkelen, gebeurt er weinig mee. Nu we meer ruimte hebben, zijn er ook meer mogelijkheden. Inmiddels zijn we begonnen met sport: voetbal en netbal. Ook krijgen de oudere meiden naailes.

Nederland

Zoals ik al schreef, waren wij in onze vakantie periode in Nederland. In deze periode ging het werk met de kinderen gewoon door dankzij ons geweldige team. Lighthouse gaat niet dicht tijdens vakanties, omdat de kinderen de hulp óók dan nodig hebben. Voor ons was het heel goed en fijn om weer in Nederland te zijn. Het is heerlijk dat er dan even geen hulp aan ons gevraagd wordt. We hebben genoten van de tijd voor onszelf, tijd met familie en vrienden en het was fijn dat we naar het grafje konden als die behoefte er was. Natuurlijk was het echt vervelend dat we niet samen terug konden vliegen

omdat ik corona kreeg, maar dat was zoals het was. Ik heb in de extra week veel administratieve taken kunnen afronden. Dus dat was ook weer fijn. We zijn dankbaar voor de tijd in Nederland en wat is het een zegen om zoveel lieve mensen om ons heen te hebben staan.



Balans tussen Lighthouse en privé

Op onze informatie avond deelden wij er ook over: in het afgelopen jaar hebben wij enorm geworsteld met een goed balans vinden tussen Lighthouse en privé. Lighthouse is enorm gegroeid. Onze taken zijn daardoor ook veranderd. Naast het werken met de kinderen geven we nu ook leiding aan de organisatie, we sturen het team aan en hebben meer administratieve taken. Enorm gaaf maar zeker ook een hele uitdaging. Het is een grote verantwoordelijkheid. Daarnaast is het zo dat we in Namibië (bijna) altijd 'aan' staan. Ook buiten de uren dat we bezig zijn met Lighthouse, wordt er iets van ons verwacht. Of je nou thuis bent, naar de winkel gaat of wandelt met Ezra. Mensen komen naar je toe met een hulpvraag. Privé en werk loopt door elkaar heen. En daardoor is het des te belangrijker dat wij een goede balans vinden en ontdekken wat wij nodig hebben. Zodat we genoeg tijd hebben voor elkaar (ons gezin).

Ons verlangen om vaker in Nederland te zijn groeide na Jaydens overlijden. Aan alles merkten we dat we het nodig hebben om even geen hulpvragen te krijgen om zo zelf op te kunnen laden. Maar tegelijkertijd ervoer ik (Gerlinda) ook weerstand in mezelf: kan dit wel als zendeling? Is het niet raar als wij 2 keer in het jaar naar Nederland komen? Als ik tickets had geboekt durfde ik dit bijna niet te communiceren. Ondanks dat ik wist dat ik het nodig had, bleef het een worsteling. Het leven van giften was een worsteling.

Vanuit meerdere kanten werden wij aangemoedigd om goed voor onszelf te zorgen door te doen wat wij nodig hebben. Zonder ons daar bezwaard over te voelen.

Lighthouse is een goed lopende organisatie, waar op dit moment 120 kinderen geholpen worden. Het is belangrijk dat het goed met ons gaat. Voor onszelf (want God wil dat het goed met ons gaat) en ook voor Lighthouse. Met ons verstand wisten we dit ook wel. Maar toch, het was makkelijker gezegd dan gedaan.

Nu, na een jaar, kan ik zeggen dat wij ook zelf tot de conclusie gekomen zijn. Wij moeten doen wat wij nodig hebben. En alleen wij kunnen aanvoelen wat wij nodig hebben zodat het goed met ons gaat. Wij ervaren nu vrede in ons hart hierover en dat voelt goed! En wat een bemoediging is het voor ons, dat als we terugkijken, God altijd heeft voorzien in wat wij nodig hebben. Zelfs in alle tickets naar Nederland werd voorzien!

God is trouw

De afgelopen jaren waren voor ons absoluut geen makkelijke jaren. Jayden werd geboren en was extreem ziek. Hij overleed na 1 jaar en 2 maanden. Wij gingen een nieuwe wereld in. De wereld van 'rouw'. En die wereld, is extreem zwaar en onvoorspelbaar. In dit alles hebben wij mogen ervaren: God was en is erbij. Toen wij door de zwaarste tijd in ons leven gingen, kwam Lighthouse tot bloei. God gebruikte ons in onze zwakheid en daardoor mogen er nu zoveel kinderen geholpen worden. Dit hadden wij in onze eigen kracht nooit kunnen doen. En wat zo enorm bijzonder is om te ervaren: God voorzag niet alleen in onze basisbehoeften, maar ook in zoveel meer. God zorgt. Hij is een liefdevolle God. We zijn dankbaar. Dankbaar voor zoveel. Sinds dat wij terug zijn in Namibië (na ons verlof) zijn er ook alweer zoveel mooie dingen gebeurd bij Lighthouse. Er valt nog zoveel meer te vertellen, maar dat doen we in de volgende nieuwsbrief 😊.

Heb je vragen? Wil je betrokken worden bij het werk dat wij doen? Stuur ons gerust een berichtje.

Lieve groet,
Familie Shipipa

Blijf op de hoogte via

www.familieshipipa.nl, [f facebook.com/familieshipipa](https://www.facebook.com/familieshipipa) en [@ gerlinda_shipipa](https://www.instagram.com/gerlinda_shipipa)

We vinden het leuk om met je in contact te blijven:

Via post:

P.O.Box 3080

9000, Rehoboth, Namibia

Via email:

gerlinda90@gmail.com

shipipak@gmail.com

Via Whatsapp:

G: +264817303470

K: +264813220995

Ondersteun ons als gezin

IBAN NL52 RABO 0348 4640 53

t.n.v. Zending Luctor Et Emergo

o.v.v. Zendingwerk Shipipa

Ondersteun Lighthouse

Ga naar:

www.lighthouseministry.nl